

Egbert Wagenborg



Vechten op de Vecht 2023

Roeiteam WBS-Wagenborg

Stuur: Jens van straten

Bakboord: Sterre de Vries

Stuurboord: Sam Kooyman

Christel Giebel

Marjolein Avis

Anouk Drost

Anna Oenema

Lisa van As

Eva Miedema

DE EERSTE RACE VAN HET SEIZOEN!

01-04-2023

Onderweg naar de start

De wekker ging weer vroeg op onze eerste wedstrijd dag. We moesten namelijk met de eerste snelboot naar Harlingen. Dit omdat we al vroeg moesten starten in Weesp en het nog een aardig stukje rijden was.

Na op de boot wat pannenkoeken te hebben gegeten, formule 1 gekeken en sommige team leden al slapend, kwamen we aan in Harlingen.

Hier werden we opgehaald door Jens en Jelle. Na 1,5 uur rijden kwamen we aan bij de kraan in Weesp. Na het in kranen moest er nog z'n 2 km geroeid worden.

Er lagen aardig wat sloepen in het water te wachten voor de brug. Maar na zo'n 10 minuten wachten werden we wat ongeduldig. Dus ging we even polshoogte nemen wat er aan de hand was. De brugwachter bleek niet aanwezig te zijn. Gelukkig is onze sloep vrij laag dus konden we net aan onder de brug door.

Eenmaal aangekomen op de start plek hebben we de sloep aangelegd en zijn we naar het palaver gegaan. Hier werd verteld dat de start een halfuur werd uitgesteld. Dat was even balen maar was niet anders. Na een halfuur werd nog eens verteld dat het een halfuur werd uitgesteld. Na een uur te hebben gewacht tot de brugwachter er was en alle sloepen door de brug, kon het palaver

eindelijk van start. Dit ging vlotjes en vervolgens gingen wij snel door naar de sloep.

Onze stuur Jens had op een oude foto gezien dat de Wagenborg met beide boorden al roeiend door de sluis en brug kon. Dit zou ons veel tijd schelen want dan hoefden wij geen boord te laten lopen, Dus moesten de riemen zo ver mogelijk naar binnen doen en hopen dat we geen kant zouden raken.



We zijn van start

We waren al weg voordat de omroeper kon beginnen met aftellen. We hadden een goede start, de vaart zat er goed in en we konden met beide boorden door de sluis en brug.

Direct na de brug kwamen we de eerste sloep al tegen. Het had ons dus veel opgeleverd om geen boord te hoeven laten lopen. Nu de slag constant houden en 11,5 km knallen.

Onze concurrent, ook een kuikensloep, de Paardekreek startte achter ons. Wij konden dus mooi in de gaten houden of ze op ons in liepen. Al snel merkten we op dat dat zeker niet het geval was, we liepen zelfs op ze uit. Het ging dus lekker, nu volhouden!

Onze stuur ging tellen en zij dat we 35 klappen per minuut deden. We kwamen snel bij de volgende sloepen en haalde er een aantal in. Na ongeveer 5 km deden we het eerste getletje en toen was de volgende sloep alweer inzicht. Na even hard aanzetten kwamen we daar ook in de buurt, maar we kwamen net bij het smalste stukje van de wedstrijd. Na keihard aanzetten en een tijdje naast elkaar te roeien, kwamen we ervoor bij. Nu weer de slag lang houden en blijven hangen.

We zijn op de helft

Al snel waren we op de helft, de terug weg moest tegen de wind in geroeid worden. Dit vonden wij helemaal niet erg, want wij zijn niets anders gewend hier op Terschelling! Daarnaast snijd sloep zo door de wind heen, dus moest dit goed komen.

Toen hoorden we ineens trommels aangekomen, niet wetende wat ons overkwam waren sommige even helemaal van de leg. Toen we over bakboord keken zagen we drakenboten (opgevoerde kano's waar je met 12 man in zit) aan komen met een trommelaar voorop. Jens riep direct onze aandacht terug in de sloep, de gedachte ging gelijk weer "ik en mijn riem".

Toen kwamen we weer onder een brug door dat betekende nog maar 4 km te gaan. Na even snel een slokje en getletje, zat de gang er wel weer in. We liepen weer wat andere boten op, en volgens



Jens kwam de Paardekreek inzicht...

Die moesten we natuurlijk oplopen, dus weer een klapje erbij. Na het oplopen bleek het de Paardekreek helemaal niet te zijn, wat ook logisch was want die startte na ons. Maar dat maakte niet uit, we hadden wel weer een sloep ingehaald.

We moesten nog even door roeien en de finish was al bijna in zicht.

We zijn er bijna

Het laatste stuk hebben we nog veel sloepen ingehaald en met een hoge snelheid kwamen we aan bij de laatste brug. Een groot nadeel was dat je daar maar met 1 sloep tegelijk onderdoor kon. Dus moesten we afstoppen om achter een andere sloep aan te gaan. Daarna hebben we, onder aanmoediging van de jongens van de Gouteyck, de eindsprint in gezet. Na nog wat ge slalom om wat trage sloepen kwamen we over de finish! Iedereen zakte gelijk in en was kapot. Na behoorlijk uithijgen was het weer tijd om te gaan roeien om de sloep aan te leggen. Toen Jens zei dat we er ongeveer 1.15 minuten overhadden gedaan, waren we allemaal behoorlijk tevreden.



Tijd voor de derde helft

Na de zware inspanning was het tijd voor bier! Met bier in de hand hebben we de Gouteyck nog aangemoedigd, vervolgens zijn we snel een kroeg in gegaan om op te warmen.

Na ongeveer een uurtje kwamen de mannen alweer binnen, en was het voor ons tijd om weer naar de kraan te roeien. De brugwachter was opnieuw nergens te bekennen dus gingen we er maar weer onder door. Na te zijn uit gekraand en de sloep transport klaar gemaakt te hebben, was het weer tijd voor de terugreis.

Onderweg werd goed de telefoons in de gaten gehouden of er al een uitslag was, want we waren allemaal wel benieuwd hoe hoog we waren geëindigd. Het was tenslotte onze eerste hoofdklasse wedstrijd met dit team. Toen we eenmaal bij rederij Doeksen aan waren gekomen kwam het appje dat we in de kuikenklasse hadden gewonnen met 62 Watt!

Wow we hadden allemaal niet verwacht dat we zo snel waren. Na een half uurtje stond ook de hele uitslag online en bleek dat we 4e waren geworden!

Niet verkeerd en vooral omdat de nummer 2 en 3 maar 1,5 watt meer hadden geroeid. Het bleek ook nog dat we het snelste rondje van de damesklasse hadden geroeid. Dus dat geeft ons veel vertrouwen in onze volgende wedstrijd.

Wij hebben er zin in!

Vermogen: 62,41 Watt
Roeitijd: 1:14:09
Plaats: 4^e dames hoofdklasse
 1^e dames kuikenklasse